

«ΦΙΛΟΖΩΙΑ»

Η μεγάλη αγάπη και φροντίδα για τα ζώα

Είναι ευρέως γνωστό ότι η φιλοζωία στα νεότερα χρόνια εκδηλώνεται πιο έντονα με την προστασία των ζώων. Το 2016 ιδρύθηκε και στην Ελλάδα ο πρώτος σύλλογος φιλοζώων. Στην εποχή μας δημιουργήθηκαν, σε πολλά μέρη του κόσμου, ζωολογικές εταιρίες που σκοπό έχουν την προστασία αλλά και την φροντίδα των ζώων. Σήμερα υπάρχει πληθώρα νόμων για την προστασία των ζώων. Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο φιλοζωία;

Φιλοζωία νοείται γενικά ως η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του πλανήτη, ανεξαρτήτως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια και ζωή. Αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού και μιας χώρας.

Η φιλοζωία, είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αδέσποτα. Ποιες είναι όμως οι αιτίες αύξησης του αριθμού των αδέσποτων; Πρώτον, δε γίνονται στείρωσεις στα ήδη υπάρχοντα αδέσποτα ζώα. Δεύτερον, η υιοθεσία ενός ζώου δεν οφείλεται συνήθως στην αγάπη προς τα ζώα, αλλά υπακούει στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, στις ανάγκες της μόδας, όπως αυτή προωθείται κυρίως από τα ΜΜΕ, ή στη ανάγκη να βρεθεί ένα άλλο είδος παιχνιδιού για τα παιδιά, το οποίο όμως σύντομα μπορεί να το βαρεθούν. Τέλος, υπάρχει έλλειψη φιλοζωικής παιδείας, δηλαδή συνείδηση της ευθύνης και των υποχρεώσεων αυτών που έχουν δικά τους ζώα. Η απόφαση για αγορά κατοικίδιου, συνήθως, δεν ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια, όπως τις συνθήκες διαβίωσής του, τον χώρο που θα φιλοξενηθεί, την ύπαρξη παιδιών σε αυτόν, τη δυνατότητα εκπαίδευσης του ζώου.

Όμως η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων έχει κάποιες συνέπειες, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Αρχικά, μεγάλο ποσοστό των ζώων που γεννιούνται αδέσποτα πεθαίνουν από έλλειψη τροφής, λοιμώδεις νόσους, τροχαία ατυχήματα. Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα ίδια τα ζώα εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά επειδή υποφέρουν από την πείνα, τη δίψα, τις αρρώστιες και τη βάρβαρη συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, παραμένουν αστείρωτα και πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς. Τέλος, η τακτική που επικρατεί στα ελληνικά κυνοκομεία είναι η θανάτωση των αδέσποτων ζώων, όταν ο αριθμός τους ξεπερνάει κάποιο συγκεκριμένο όριο.

Υπάρχουν, όμως, τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Μερικοί από αυτούς είναι: πρώτον, οι προτάσεις μερικών φιλοζωικών σωματείων σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό και την στείρωση των αδέσποτων ζώων και η επιστροφή τους στο δρόμο αφού προηγουμένως σημειωθούν με κοπή μικρού κομματιού από το αφτί τους. Δεύτερον, στις πόλεις θα πρέπει να υπάρχουν κυνοκομεία, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με δικό τους κτηνίατρο και εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε τα αδέσποτα ζώα να φροντίζονται, να θεραπεύονται και να στείρωνονται. Συνάμα, οι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο επιβάλλεται να γνωρίζουν όλο το ιστορικό του, ώστε να αποτραπεί η τυχόν εγκατάλειψή του στο μέλλον. Τέλος, οι οικογένειες που θέλουν να υιοθετήσουν πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητά τους για συμβίωση με τα ζώα.

Με την αφορμή την 4^η Απριλίου που θεσπίστηκε ως Πανελλήνια Μέρα Φιλοζωίας και Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, το 1^ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας διοργάνωσε δράσεις όπως την τοποθέτηση μπολ με τροφή και νερό στον χώρο του πάρκου Αλκαζάρ για την σίτιση των αδέσποτων ζώων. Επίσης οι μαθητές

«ΦΙΛΟΖΩΙΑ»

Η μεγάλη αγάπη και φροντίδα για τα ζώα

κατασκεύασαν και τοποθέτησαν φωλιές για τα πουλιά στα δέντρα του πάρκου. Τέλος, παρακάτω αναρτώνται φωτογραφίες από τις δράσεις αυτές.



Κλείνοντας από όλα τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα αδέσποτα είναι υπόθεση όλων των ανθρώπων. Όλοι οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην φροντίδα και στον περιορισμό των αδέσποτων, στερώντας τα δικά τους κατοικίδια.

Οι μαθητές του τμήματος ΒΟΙΚ του 1^{ου} ΕΠΑ.Λ. Λάρισας:

- i. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ii. ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- iii. ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΚΛΕΑ
- iv. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- v. ΡΑΧΜΑΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ